



הורים יקרים שלום וברכה!

בפרשת השבוע אותה נקרא השבת, פרשת "בלק" אנו נחשפים לדמותו של בלעם, למוטיבציות שמנהלות אותו ולאופן הפעולה. אני מבקש ללמוד מהפרשייה הזאת למציאות העכשווית ולעשייה החינוכית שלנו בכל השנה.

מבט פנימה:

המשנה באבות מעמתת בין שתי דמויות, בין אברהם אבינו ובין בלעם הרשע. כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע: עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע (פרק ה משנה יט).
הבחירה להקביל בין אברהם לבלעם היא תמוהה. המתבקש היה להקביל בין בלעם למשה, איתו הוא מתמודד, אך הקשבה לדברי המשנה מלמדת אותנו שלא מדובר רק על אידאולוגיה צרופה, של מחשבות ורעיונות, לרשעותו של בלעם יש תשתית של מידות מושחתות. אברהם אבינו הוא התשתית שלנו, הוא אבינו, משה רבינו הוא מוסר התורה שלנו, הוא "הרבה" שלנו. לפני שבונים את עולם התורה יש לבנות את עולם המידות ודרך הארץ. ההקדמה היא לא בהכרח כרונולוגית אלא בתפיסה, בהבנה שהתורה נקלטת על מצע, וכשהמצע הוא טוב ומתוקן התורה תפרח ותגדל, ותגדיל את אישיותו של הלומד.
אנו משתדלים בישיבה לתת לכך דגש, לבניית המידות ופיתוח האישיות במקביל ובהתאמה לבניית הקשר לתורה, כדי שהתורה תפגוש אישיות מתוקנת.

מבט כללי:

להבדיל משאר סיפורי התורה (בהחרגה לפרשות בבראשית) פרשת בלק מתרחשת בקו מקביל למתרחש במחנה עם ישראל. התורה נותנת לנו הצצה נדירה לכוחות שמבקשים להילחם בנו. התוכניות הם קובנציונליות אך לעיתים האויבים משתמשים בנשק אחר, כמו בלעם, המקלל את ישראל. בסיפור ברכות בלעם אנו נחשפים "לכיפת ברזל" שמגינה עלינו, והופכת את הקללה לברכה. הקב"ה מגלה לנו ומשתף אותנו בשמירה המיוחדת שהוא שומר עלינו, בכך שהוא לא נותן לפגוע בנו.
הבדלים רבים בין התקופות, בין ימי משה ועמ"י במדבר ובין הימים שאנו חיים בהם, ואחת המרכזיות היא הנהגה ניסית לעומת הנהגה טבעית, ובכל זאת אנו מבקשים ללמוד מהצצה הנדירה לסיפור, שיש כוחות רוחניים ופיזיים שקשה להם עם קיומנו, עם הצו המוסרי שאנו מספרים עולם, ועתידים לעשות זאת בייתר שאת, ומנסים בכל עת להילחם בנו, והקב"ה שומר עלינו, גם כשאנו רואים ומודעים לכך, וגם כשזה נעלם מהכרתנו.

הימים שאנו נמצאים בהם, שנה של מלחמה קשה, דורשת מאיתנו לגלות כוחות מיוחדים. מהפרשה הזאת ניתן לקבל את הביטחון לשמירה של רבש"ע, ובוודאי הרבה דברים נעשים בצורה נעלמת מאיתנו, גם בסייעתא דשמיא במלחמה, ובדרכים שונות שאנו נשמרים וניצלים מכוחות החורשים עלינו רעה. מהידיעה הזאת ניתן כוחות רבים והשענות על ה' ועל טובו.

המשך בדף הבא/



ישיבה תכנית
חיספין
מבית רוח הגולן ע"ר

מבט אל השנה שחלפה:

כולנו יודעים שהשנה הייתה שונה בכל היבט משנים אחרות. למלחמה משמעותית רבות ולא ניגע בכולן, ויחד עם הכאב והדאגה אנו מסתכלים בסיפוק רב על השנה בה היו לנו מחנכים רבים מגויסים, ומורים ומורות שהתמודדו עם מילואים בכל מעגלי ההשפעה של מציאות כזאת, ובכל זאת הישיבה קיימה שגרה בכל מעגלי העשייה. לימוד תורה, לימודים ועשייה חברתית. ניתן לציין הרבה תמרורים שבטאו את החוסן הזה, כגמרתון וטיוול שנתי, הצגת שביעית, ושוק פורים ועוד ועוד. היכולת לדרוש מהתלמידים תפקוד מלא בכל ההבטים היא בונה את החוסן ומאפשרת לתלמידים להתקדם גם בשנה כל כך לא רגילה.

זכרון וכאב:

בשנה זאת איבדנו שמונה בוגרים אהובים, משכבות שונות ובגילאים אחרים והשתלדנו להיות שם עבור המשפחות ולהפגיש את התלמידים עם הדמויות שאותם איבדנו. להבדיל, אנו מלווים ומתפללים על בוגרים שנפצעו במהלך הקרבות. מגון פציעות, בדרגות חומרה שונות, ואנו מביטים בהם בהשתאות בתהליך ההחלמה שכל אחד עובר ברמה האישית וממשיכים להתפלל לרפואת הגוף והנפש.

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה:

השנה נפתח בעז"ה את שנת הלימודים ביום ראשון כ"ח אב (1.9) מצורפת הזמנה מפורטת לתלמידים המתחילים כיתה ט' ולהוריהם. תלמידי ט' יגיעו בבוקר ושאר התלמידים בשכבות י'–יב' יגיעו אחר הצהריים. לוח השנה של האירועים בישיבה הכוללים שבתות ישיבה ואירועים נוספים המתרחשים בישיבה נמצא באתר הישיבה ואנו ממליצים לעיין בו כדי להיות מעודכנים. אנו משתדלים לשלוח לוו"ז של כל פעילות המתרחשת בישיבה כדי להעמיק את הקשר עמכם וכדי שתדעו על המתרחש עם בנכם בישיבה.

שימוש בטלפונים חכמים (סמארטפונים):

אנו בישיבה מאפשרים להשתמש בטלפון חכם, ומכירים את הצורך ואת מה שניתן להפיק ממנו. יחד עם זאת אנו מבינים גם את הבעייתיות בשימוש לא מבוקר בו. אין מדובר רק בסינון מפני תכנים שאינם ראויים אלא גם בזמנים בשעות ובמקומות שבהם תלמיד נדרש להיות בריכוז ולא עם עין אחת בספר הלימוד ובעין השנייה בצפייה להודעה.

אנו דורשים מכל תלמיד להתקין תוכנת סינון על מכשיר הטלפון!

(רצוי שההתקנה תיעשה בסיוע ההורים, והורים שמתקשים בעניין יכולים לפנות לצוות החינוכי ואנו נסייע בדבר). מומלץ להתקין סינון של אחת מהחברות המתמחות בעניין: חברת נטספארק או רימון (מצורפים הקישורים לנוחיותכם: www.smart.rimon.net.il www.netsparkmobile.com)

/המשך בדף הבא/



קשר עם ההורים:

אנו מאמינים שעיקר החינוך נעשה על ידיכם ההורים, בקשר העמוק והחיובי בין בן להוריו, ולאור המציאות שאתם אלו שתלוו את בנכם לכל החיים. לאור תפיסה זאת חשוב לנו הקשר עמכם, להעמיק אותו ולהיות שותפים אתכם בדרך בה צועד בנכם.

אנו קוראים לכם לראות בנו כתובת לחשיבה חינוכית משותפת, לפנות אלינו כאשר אתם רואים וחשים שמשוה יושב לכם על הלב בהתקדמות של בנכם, ולא לחשוב שיש כאן הפרדת רשויות בין הבית והישיבה. בכל שנה אנו משתדלים לקיים לפחות ערב הורים אחד, מתוך אותה חשיבה של הרחבת השיח החינוכי בנינו. בערב זה אנו נפגשים לעיסוק משותף בנושא חינוכי או ערכי.

בשנה שחלפה לא קיימנו ערב הורים בעקבות המלחמה, ואנו מקווים שנוכל לקיים ערב הורים ובנים במהלך השנה ותוכנית הערב תישלח בסמוך לקיומו.

זאת הזדמנות **לומר תודה** לכל ההורים שטורחים ומגיעים לערבי חינוך אלו. אין לי ספק שהם תורמים לכולם, לתלמידים, לכם ההורים ולנו הצוות.

תודות:

השנה התודה היא בעוצמה אחרת מכל השנים! אנשים רבים התגייסו לסייע ולהחליף במקום מי שיצא למילואים, וגם מי שלא נקרא למילואים נדרש לכוחות רבים ועשה את במסירות רבה. לכולם תודה גדולה! תודה לכל המחנכים המחליפים, למורים שנכנסו ללמד גמרא ועוד, מתוך תחושת אחריות והבנה שהחינוך הוא אחת מהחזיתות החשובות שלנו בימים אלו.

כאן המקום להודות ולהוקיר את כלל הצוותים שעמלים בכל השנה כדי לקדם את הישיבה בכל התחומים. לצוות חינוך חברתי, לצוות הפנימייה ומנהלה, למזכירות, לצוות הספרייה, לאב הבית וצוותו, צוות התחזוקה, לאנשי התקשוב, לצוותי המורים השונים, לצוות הייעוצי והטיפולי, ולצוות המחנכים המסור.

תודה גדולה לאופיר בן אילוז מנהל התיכון, ולציפי גבעון הסגנית (שהחליפה את מקומו ימים רבים בניהול בתקופה שבה היה במילואים), על הובלה מקצועית וברוח נעימה של כלל לימודי התיכון בישיבה.

תודה גדולה לעמותת רוח הגולן ולעומד בראשה הרב יגאל אריאל, למנכ"ל העמותה מר גבריאל חמו, על עשייתו הברוכה להצלחת הישיבה, ועל התמיכה שאנו מקבלים ממנו, ולמנהלה החינוכי הרב אברהם ליפשיץ על ליווי חינוכי במהלך כל השנה.

בברכה מרובה לשנה של שפע וברכת שמים, שנה של שמחה וצמיחה.

הרב חיים איזנטל - ראש הישיבה

